

# Water kampioen

PASSIE VOOR HET WATER



**COOL!**  
VAN KOELBOX  
TOT INBOUW

Carolin  
Brouwer  
DAAROM  
WONNEN  
WIJ

MONTENEGRO:  
RUIGE KUST - RELAXED VAREN

HIER  
WIL  
JE  
ZIJN

Mooi Heusden  
AANMEREN IN EEN  
VESTINGSTAD

ZEEWAARDIGE  
LICHTGEWICHT

LOXO

Aan boord bij  
JOLANDE  
VAN LENT





WAAR KROATIË VOOR VEEL  
 CHARTERAARS BEKEND TER-  
 REIN IS, KOMT BUURLAND  
 MONTENEGRO LANGZAAM IN  
 BEELD. EEN RUWE DIAMANT!

## KOTOR

**T**ime too, say goodbyes", zingt Andrea Bocelli uit de luidsprekers van het enorme cruiseschip dat hoog boven de stadsmuren van Kotor uittoert. Vanaf onze Oceanis 38 van Dream Yacht Charter zien we hoe dit enorme drijvende entertainmentoerter langzaam van wal steekt. Als even later een band op de kade *Thunderstruck* van AC/DC speelt, weten we: hoe prachtig Kotor ook is, we moeten hier als de bilksem weg. De mensenmassa's van de drie cruiseschepen die hier iedere dag aarneveën doen ons snakken naar rust.

Voordat we echt vrij zijn op het water, moeten we een officiële bemanningslijst laten maken. We treffen de havenmeester op het balkon voor zijn kantoor, strak in pak met pet en braaf lopen we achter hem aan een maffe ruimte binnen. "Sit!", zegt hij en we wanen ons in de film *Goodbye Lenin*, waarbij alleen deze beambte nog niet doorheeft dat Montenegro allang een modern land is. Na veel gezicht en gesteun slaat de man uiteindelijk zijn stempel op het papier. Ondanks de ver-Disney-sering van het prachtige Kotor onder invloed van de vele toeristen zijn we dankzij deze heerlijk archaische havenmeester eindelijk écht in het buitenland.

De baai van Kotor biedt een spectaculair panorama. Op zes mijl komen we langs de eilandjes Gospa of Škrpjela en Sveti Dord, met prachtige, postkaartachtige kapellen erop, gebouwd nadat twee Venetiaanse zeevaarders uit Permet er in 1452 een beeltenis vonden van de maagd Maria. In het kustplaatsje





*Vissers-  
boten varen  
af en aan-  
verser dan  
dit krijg je de  
vis niet*



**Tip 2**  
Beklim de stadsmuren  
van Kotor voor een  
schitterend uitzicht



Middeleeuws kanon aan de  
oever van de baai van Kotor  
in Herceg Novi.



## HERCEG NOVI

**W**e varen vanuit Tivat verder over het schitterend helder-turquoise water van de Baai van Kotor richting Rose, waar volgens verschillende mensen die we spraken de grootste kans is om dolfijnen te ontmoeten. Omdat dolfijnen op muziek af schijnen te komen, zetten we verschillende mooie platen op, maar na veel uren komen we tot de conclusie dat onze muzieksmaak helaas niet overeenkomt met die van de curieuze zoogdieren. Zelfs het nummer *'Forever Dolphin Love'* doet het water niet oms een beetje rimpelen, dus springen we er zelf maar in. Het zeewater is halverwege mei al boven de 20 graden. Daarna druipten we af richting Herceg Novi, vlak aan de overkant.

### Bloedige toren

Herceg Novi is misschien wel de mooiste kustplaats van Montenegro. De jachthaven is eigenlijk gewoon nog een vissershaven en het 14de-eeuwse, op een heuvel gebouwde stadje torent er bovenuit, met vier imposante forten en blikvangers. 's Ochttends kuieren we op onze slippertjes over de met palm- en loofbomen omgeven boulevard en

even later drinken we koffie bij het statige Hotel Aurora, een omgebouwd treinstation waar de plavuizen van de boulevard doorkomen naar binnen en alles nog de vervlogen grandeur van treinreizen uitstraalt.

Met een grids ontdekken we even later het fort Kani Kula, o'wel 'bloedige toren', een beruchte gevangenis in de tijd dat Herceg Novi bij het Ottomaanse rijk hoorde, van circa 1482 tot 1687. Je kunt nog steeds zien waar de gedoemde gevangenen hun namen in de muren kerfden. Een schril contrast met het schitterende panoramische uitzicht vanaf het fort, dat nu vooral gebruikt wordt voor theater- en filmvoorstellingen.

Maar wij hebben niet lang om van het uitzicht te genieten, want we hebben een bezoek gepland aan Villa Galeb, een werk-paleis en medisch instituut dat in 1976 in zes maanden tijd uit de grond werd gestampt voor de zieke maarschalk Tito, president van Joegoslavië, waar Montenegro toe behoorde. We worden rondgeleid door een overenthousiaste conservator die zijn bewondering voor de sterke leider die Joegoslavië 35 jaar bij elkaar hield, niet onder steelen of banken steekt.



Admiral Cafe in Herceg  
Novi op de punt van een  
golfbreker is een prachtige  
plek voor een cocktail bij  
ondergaande zon.

## ZEKER BEZOEKEN

**Villa Galeb.** De schijnbaar onaangeraakte en in verval geraakte jaren zeventig-inrichting doet wat treurig aan, maar de persoonlijke kamers van Tito (blauw) en zijn vrouw (roze) met enorme dito gekleurde badkamers zijn indrukwekkend. Een complete verdieping van de 5000 m2 tellende villa is ingericht als kuuroord, met een enorm zwembad plus allerlei soorten warmtebaden om de zieke president-op-leeftijd te behandelen. Dat het hier om een grote wereldleider ging, zie je

nog het meest aan kleine dingen zoals ingenieuze vissenkomp waar het leidingwater doorheen stroomt en waar een type vis in rondzwom dat direct sterft als het water niet zuiver is. De kom werd permanent geobserveerd. En wat te denken van een blauw-marmeren badkamer met kappersstoel waar speciaal een asbak in is gemaakt voor de Cubaanse sigaren die de communistische leider rookte. Tito hield van sigaren en rakia, onthult de conservator - ook in dit kuuroord.



Warmtebaden in  
het kuuroord en in  
de badkamer een  
kappersstoel met  
asbak voor Tito's  
sigaren.



## HANDIG OM TE WETEN

### Marina Kotor

Aan het ponton in de jachthaven van Kotor kunnen enkele tientallen jachten aanmeren. Faciliteiten zijn eenvoudig en wie wil douchen, doet dat 100 meter verderop in een gebouwtje binnen de stadsmuren. Medewerkers kunnen je helpen aan een gratis wifi-wachtwoord. Handig, want in Montenegro betaal je meer voor je internet dan in EU-landen. In tegenstelling tot in het naburige Kroatië is de euro hier het wettige betaalmiddel.

### Inklaren

Kom je vanuit Dubrovnik, dan kun je inklaren in Zelenika, Tivat, of Kotor. Blijf ondertussen kanaal 16 uitkluisteren; als de autoriteiten contact opnemen en je niet reageert, kun je zeker een bezoek verwachten. Bij het inklaren blijft de bemanning aan boord tot de schipper is ingeklaard en terugkomt met een gestempelde crewlist. Huurders die binnen Montenegro blijven, moeten een crewlist laten accorderen voor vertrek uit de haven van Kotor.

### Verblijf

Vlieg je op Dubrovnik en wil je een bijzondere uitvalsbasis om de eerste of laatste dag(en) van je reis de omgeving van Dubrovnik en Cavtat verkennen, boek dan een overnachting in een boomhut in Cadmos Village, een eco-vriendelijk avonturenpark op tien kilometer van Cavtat. Kom je een dag eerder aan in Kotor (wat zeker aan te raden is), overweeg dan een verblijf in Hotel Marija 2, net buiten de drukke binnenstad en vlak aan het water.

